



Van de directie

Rapport

Het is alweer zover: het tweede rapport van dit jaar gaat deze week met de kinderen mee naar huis. In dit rapport wordt een beeld gegeven van de ontwikkelingen van uw kind in het afgelopen half jaar. Omdat niet altijd alles op papier te vangen is, voeren we in de week na het rapport altijd de zogeheten 10-minuten gesprekken. Dit gaat volgens het rooster zoals dat op 18 september via mail verspreid is. In sommige gevallen bent u als ouders al met de leerkracht(en) in gesprek. U kunt er dan in overleg met de juf of meester voor kiezen om de afspraak voor het 10-minuten gesprek te laten vervallen. De gesprekken van groep 8 gaan niet door, omdat er al doorverwijzingsgesprekken zijn gevoerd. Voor de rest wil ik verzoeken om op de toegewezen tijd te komen, want nieuwe afspraken maken gaat voor de zomervakantie niet meer lukken.

IPC

Afgelopen jaar hebben we een mooie start gemaakt met IPC. Tijdens zo'n IPC-unit wordt er thematisch gewerkt aan vakken als aardrijkskunde, geschiedenis, ICT, kunstzinnige vorming, mens en maatschappij, natuur, techniek en bewegen. Niet ieder vak komt in ieder thema aan bod, maar voor het komende schooljaar wordt een jaarplanning gemaakt waarin de vakgebieden evenredig verdeeld zullen zijn.

Daarnaast heeft u op het rapport kunnen lezen dat er een start gemaakt gaat worden met het zogeheten 'assessment for learning'. De leerlingen zijn tijdens IPC continu bezig om kennis, vaardigheden en begrip te oefenen. Bij het assessment for learning krijgen ze van de leerkracht

effectieve feedback, passend bij de leeftijd en ontwikkeling van de leerling. De leerlingen denken zelf ook mee over welke vervolgstappen in het leerproces nodig zijn. Voor u als ouders zal op deze manier ook inzichtelijker worden waar in het IPC-thema aan gewerkt is en wat de voortgang van uw kind is.

PBS

Richting het eind van een schooljaar doen we ook onderzoek naar de stand van zaken rondom PBS, het gedragsprogramma dat we op school gebruiken. Hiervoor gebruiken we een zelfbeoordelingslijst, waarbij we maar liefst 57 items scoren die te maken hebben met PBS. Over het algemeen zijn we tevreden met de manier waarop PBS wordt vormgegeven op onze school. We ervaren rust en duidelijkheid en het gewenste gedrag wordt wekelijks onder de aandacht gebracht in de gedragslessen. Toch zijn er ook een aantal actiepunten waar we in het nieuwe seizoen mee aan de slag zullen gaan, zoals de gedragsverwachtingen uitleggen in de ruimte waar de verwachting geldt en het meenemen van het TSO-team in zowel het belonen als het aanpakken van ongewenst gedrag.

Afscheid

De naderende zomervakantie is ook het moment dat we afscheid gaan nemen van een aantal gezinnen. De familie Kuiper is inmiddels al verhuisd naar Enschede en na de zomervakantie zullen Ryan en Ruben starten op Gbs de Fontein. De families Meeske en Verbaan hebben in het Triangelnieuws van maart al aangegeven dat zij om praktische redenen de Triangel zullen verlaten. Julian zal gaan beginnen op de Dr. Ariënschool in Neede en Zippora en Yael hebben een nieuw plekje gevonden

op Gbs de Bron in Enschede. Deze laatste school is ook niet bepaald naast de deur, maar kan qua ligging wel goed gecombineerd worden met o.a. het werk van vader. Wij zijn de genoemde gezinnen dankbaar voor hun inzet en inbreng op de Triangel en wensen ze Gods zegen toe voor de toekomst.

Afronden en opstarten

U kunt uit bovenstaande kopjes al wel lezen dat we als school druk bezig zijn met het afronden van dit seizoen, maar tegelijk ook alvast vooruit kijken naar het nieuwe seizoen. Het nieuwe schoolplan waarin de kwaliteit en ambities van school worden beschreven is inmiddels door de MR (medezeggenschapsraad) gelezen en goedgekeurd, het werkverdelingsplan (wie doet wat op school) is klaar en ook de jaarkalender is met het team vastgesteld. Binnenkort hoop ik ook de

ouderversie van de jaarkalender met u te delen. Wat voor nu van belang is: op vrijdag 12 juli om 12.30u begint de zomervakantie en op maandag 26 augustus om 08:45u hopen we u allemaal in goede gezondheid weer terug te zien. Graag geef ik mee wat de kinderen van groep 4-6 deze week leren met lied 416 uit het Liedboek: Ga met God en Hij zal met u zijn. Mede namens het team wens ik u vast een hele fijne vakantie!

Met vriendelijke groet,

Ineke Luisman
locatiecoördinator

Groep 7-8

Groep 8

Het decor wordt aankomende week afgemaakt, de materialen zijn nagenoeg allemaal al op school, de dansspasjes zitten er goed in en de teksten kunnen we bijna dromen. Groep 8 heeft de laatste weken al veel geoefend en we hebben erg veel zin in de afscheidsavond. Nog maar anderhalve week voor groep 8 en dan zit de basisschool er op! Ik kan als meester zeggen dat ik deze groep erg ga missen op de basisschool, ik mocht deze groep bijna vier jaar lang lesgeven en we hebben veel beleefd met elkaar. De leerlingen hebben ook bijna allemaal al een kennismakingsmiddag gehad op hun nieuwe school. Je zou wel kunnen zeggen dat de groep klaar is voor de middelbare school!



Chromebooks

We hebben de laatste periode al flink kunnen wennen aan het werken met chromebooks. Beide groepen hebben gewerkt met taal en spelling en groep 8 heeft ook nog rekenonderwijs met behulp van de chromebooks gehad. Het was wel even wennen voor iedereen, maar inmiddels kunnen we ze goed gebruiken.



Juf Valk

De laatste periode heeft juf Valk bij ons in de groep stage gelopen, zij was er iedere donderdag en vrijdag vanaf de meivakantie. Zij heeft haar stage van het eerste jaar goed kunnen afronden en we wensen haar het allerbeste toe in het tweede jaar van de PABO.

Bijbelonderwijs

In de groep hebben we heel veel weken stilgestaan bij het leven van Paulus. Het moment dat hij de christenen ging vervolgen en nog Saulus heette, Saulus die Paulus werd, het visioen van de reine dieren, de zendingsreizen, de keren dat Paulus in de gevangenis terecht kwam en werd geselsd, het verhaal van de onbekende God in Athene en deze week als laatste het verhaal dat Paulus zich verdedigde tegenover Festus en Agrippa en uiteindelijk naar Rome wordt gestuurd. Erg spannend want onderweg ging het schip kapot en strandden ze op het eiland Malta. We hebben veel gesproken over het leven van Paulus in de klas en telkens kwamen we tot dezelfde conclusie: Paulus vertrouwde altijd op God, hoe moeilijk het leven ook voor hem was hij bleef op God vertrouwen en dat kunnen wij van Paulus leren. In het bijzonder geldt dit voor groep 8, die na de zomervakantie een nieuwe fase in gaat.



Vakantie

Vanaf deze plek willen wij iedereen alvast een hele fijne zomervakantie toewensen. Wij wensen groep 8 het allerbeste toe op de nieuwe middelbare scholen. Groep 7 heel veel plezier gewenst in groep 8 en alvast een heel hartelijk welkom voor groep 6 wat volgend jaar groep 7 wordt!

Tot de volgende keer!

Groeten,
Groep 7/8 en meester ten Heuw

Groep 5-6

Wat moesten er weer veel citotoetsen gemaakt worden. Voor het gevoel van sommige kinderen kwam er geen eind aan. Maar gelukkig is alles nu afgerond en vielen de toetsen nog mooi voor de extreem warme dagen.

Deze week krijgt uw kind het rapport mee naar huis. Komende week 2 en 4 juli staan de oudergesprekken gepland. U wordt uiteraard weer op hetzelfde tijdstip verwacht als vorige keren. We vinden het fijn om het rapport en de voortgang van uw kind samen met u te bespreken.

Wat valt er verder te melden vanuit groep 5/6?

We hebben in de afgelopen maand vooral heel veel toetsen gemaakt. Vooral Citotoetsen, maar ook nog methodetoetsen voor rekenen en een verkeerstoets. Gelukkig is dat nu allemaal afgerond.

Daarnaast hebben we naar Bijbelverhalen geluisterd over het leven van Jezus. Hieruit kwam vooral naar

voren dat Jezus alle macht heeft en in overvloed geeft.

We waren ook heel blij met de chromebooks waarop we heel wat taal-, spelling- en rekenoefeningen konden doen. In deze periode werden we ook verblijd met een hele grote doos met voor iedereen een mooie goede nieuwe koptelefoon. Ze zitten fijn en sluiten goed af en – niet onbelangrijk – het aantal decibellen is begrensd. We hopen hier ook komend jaar veel plezier van te hebben.



We hebben een sportdag gehad bij het Twentebad waarbij er gelukkig ook heerlijk gezwommen kon worden. En er was een meester- en juffendag! We mochten op de stormbaan. Deze bleek

nog best uitdagend te zijn, maar vooral ook heel leuk. De kinderen hebben heel hard hun best gedaan om sponsors te zoeken. Op het laatst bleek het een spannende race tussen groep 5/6 en 7/8. Groep 5/6 heeft de race gewonnen met een prachtige opbrengst voor de Bible League. Daar ging het natuurlijk niet om, het belangrijkste is dat er ruim 450 kinderbijbels gegeven kunnen worden. Maar groep 5/6 was wel heel trots dat zij de eerste groep 5/6 zijn die meer geld opgehaald heeft dan groep 7/8.

Hebt u ook al gehoord dat we soms mooie achtergrondmuziek hebben tijdens het werken? Groep 8 is heel hard aan het oefenen voor de musical en sommige kinderen uit groep 5/6 kunnen de liedjes zo meezingen. Wel jammer natuurlijk dat dit niet de bedoeling is tijdens de les ☺.

In de afgelopen weken bleef er steeds 1 tafel leeg. We misten Gabriel. Hij was

vier weken in Zuid-Afrika om zijn broertje op te halen. We hebben genoten van de filmpjes die Gabriel stuurde en zijn blij dat hij inmiddels weer bij ons in de klas is. Het was mooi om alle verhalen te horen.

En dan hebben we het nog niet eens gehad over de Avondvierdaagse, Pinksteren, de high tea bij het Havezatenhuis, een nieuwe leerling in groep 6 die af en toe komt om te wennen, slangen en kruidenplantjes in de klas, etc. De kinderen kunnen hier zelf vast nog meer over vertellen.

Het was dus weer een drukke intensieve periode met veel mooi weer waarin we veel hebben kunnen leren en afronden. Ondertussen kijken we al uit naar de zomervakantie die op vrijdag 12 juli begint.

Met vriendelijke groet, Ineke Luisman en Renate Klunder

Groep 3-4

We zijn alweer bij de laatste periode van het schooljaar. We hebben de cito's klaar en de rapporten zijn mee naar huis! Voor groep 3 was het erg wennen in het begin. Een andere manier van leren en veel nieuwe dingen! Nu aan het einde van het jaar kunnen ze lezen en rekenen tot in ieder geval de 20. Ze hebben hard gewerkt dit jaar!

Ook voor groep 4 was dit jaar een grote verandering. Ze hadden een mooi begin gemaakt met lezen en rekenen maar gingen toen verder. Rekenen tot de 100, tafels, spellingregels die ze moesten toepassen en ga zo maar door. Zij hebben ook enorm goed zich ingezet en veel geleerd!

Belang van blijven lezen in de zomer!

Uit onderzoek is gebleken dat kinderen die bijvoorbeeld niet lezen tijdens de zomervakantie in niveau **gelijk blijven of zelfs achteruit gaan**, terwijl kinderen die veel lezen na de vakantie een hoger leesniveau hebben. Zeker kinderen die net het leesniveau hebben

gehaald die lopen dit risico om vervolgens weer achteruit te gaan als er niet geoefend wordt. Aan de kinderen van groep 3/4 wordt er een vakantie bingo mee gegeven, als stimulans om te blijven lezen in de vakantie.



Belangrijk voor groep 4: Dit geldt ook rekenen, bijvoorbeeld bij de tafels. Kinderen die na de vakantie de tafels niet meer kennen. Aangezien er niet meer geoefend is in de tussentijd.

De laatste weken

We hebben nog 2 weken school en dan is het alweer zomervakantie. 2 weken waarin we nog gewone lessen hebben, gaan kijken naar de klas van volgend jaar en ruimte hebben om het jaar af te sluiten. We nemen langzaam steeds

meer dingen mee naar huis die niet meer nodig zijn, schrijfschriften, rekenboeken en spulletjes die we nog op school hadden liggen.

We maken er met elkaar nog 2 leuke weken van en krijgen ook al zin in de vakantie. De kinderen zijn al aan het vertellen wat ze in de vakantie allemaal gaan doen. Leuk om dat allemaal te horen!

Groetjes Annebeth van der Veen!

Groep 1-2

Juffen-meester dag

Op 17 juni hebben we onze verjaardagen gevierd. 's Morgens stond er een geweldige opblaas stormbaan klaar. Iedere groep mocht een half uur klimmen en klauteren. Ze vonden het geweldig. Een half uur was ook lang genoeg, wat een inspanning moeten ze ervoor leveren. Daarna hebben we cake met slagroom en drinken getrakteerd. Na de pauze zijn we naar de Sterrentuin geweest en hebben daar heerlijk kunnen spelen. Terug op school stonden er bolletjes met knakworst klaar. 's Middags hadden we een 10-kamp, een circuit van 10 spellen. Tot slot mocht groep 1-4 in de hoeken van de onderbouw spelen. Wij zijn als juffen erg verwend met tekeningen, kaartjes en cadeautjes. Heel erg bedankt!

Thema restaurant

Vorige week hebben we het thema restaurant afgerond. Hierbij hebben we gekeken naar wat de ober en de kok in het restaurant doen, hoe de tafels worden gedekt. De kinderen konden dit na spelen in de thema-hoek. Rekenkundige begrippen kwamen hier aan de orde: je mes ligt rechts van het bord en je vork ligt links. De lepel ligt boven je bord en een placemat ligt onder je bord.

Thema familie

Het laatste thema van dit schooljaar is 'familie'. Wie is je gezin, wie is je familie. De kinderen mogen dit tekenen.

Ook hier zijn we aan het rekenen: er wordt gekeken uit hoeveel personen ieder gezin bestaat, dit kleuren we in een staafdiagram; zo kunnen kinderen aflezen waar meer, minder, meest minste van is.

Observatie-Cito kleuters-rapport

In groep 1-2 wordt anders gewerkt dan in de groepen 3-8. In groep 1-2 wordt gewerkt door middel van thema's. In deze thema's worden alle lessen gegeven als rekenen, taal, motoriek, sociaal/emotioneel. De voornaamste manier van leren bij kleuters is door alles te ontdekken en te ervaren met je zintuigen. Tellen doen we dus niet zoals bijvoorbeeld in de hogere groepen op papier, maar door aantallen te pakken, neer te leggen: het doen. Dit alles observeren we, we houden in ons observatiesysteem bij wat de kinderen beheersen en wat nog niet. Daarnaast toetsen we cito taal en rekenen. Alle gegevens leggen we bij elkaar en op grond van deze gegevens, cito en observatie, maken we het rapport. Het rapport hebben de kinderen donderdag meegekregen. Alle kinderen hebben mooie stappen in hun ontwikkeling gemaakt, de een nog klein, anderen groter. Alle kinderen mogen een groep verder. Wij als juffen zijn trots op de kinderen, want wat hebben ze hard gewerkt!!

Kijk-spreekavonden

Dinsdag en donderdag 2 en 4 juli hebben we na aanleiding van de rapporten een afsluitend gesprek. Tijdens deze gesprekken worden de

rapporten besproken en ook verteld welke overdracht er is voor de volgende groep.

Schoonmaak speelgoed

Het einde van het schooljaar nadert snel. De vakantie kriebels beginnen te komen.

In de klas zijn we nog heerlijk aan het spelen en werken, daarnaast ruimen we ook op.

Onze vraag aan u is: wilt u vanaf dinsdag of tijdens de spreekavond een stapel spelletjes meenemen om schoon te maken?

Wanneer het is schoongemaakt mag het in het speellokaal op de bank direct om de hoek worden neergezet.

Plastic blokken, plastic speelgoed, kralen e.d. kunnen in een kussensloop in de wasmachine worden gewassen.

Houten speelgoed mogen met een natte doek worden afgenomen, net als de bakken en dozen waarin het speelgoed zit.

Voordat alles weer wordt terug gedaan in de bakken/dozen, moet houten speelgoed wel goed zijn gedroogd (kan in de zon op een kleed).

We hopen dat na donderdag alle stapels zijn meegenomen en het eerste al weer terug is 😊 . We willen graag maandag 8 of dinsdag 9 juli alles weer terug hebben, zodat we alles al kunnen klaarmaken voor het nieuwe seizoen.

Voor nu wensen we iedereen een fijn weekend toe.

Judith Liefers en Ineke Poel

Van Bible League



Dag beste leerlingen en medewerkers van De Triangel,

Op 17 juni 2019 heeft op uw school de Struggle4Bibles voor Bible League plaatsgevonden.

Daarmee is in totaal het prachtige bedrag van

€ 2927,- opgehaald.

Dat staat gelijk aan **488 Bijbels!**

Daar willen we alle kinderen, ouders en medewerkers hartelijk voor danken. Niet alleen namens onszelf, maar ook namens alle kinderen die hierdoor een eigen kinderbijbel krijgen.

De 10-jarige Matteo uit Albanië vertelt over de impact daarvan:

"Ik heb nu mijn eigen Bijbel en die lees ik vaak thuis, want zo leer ik veel over God. Ik bid tot Hem over alles wat we

meemaken en Hij helpt ons. Voor mij is Jezus alles."

Matteo is één van de trouwe bezoekers van de Bijbelstudie voor kinderen in Libonik.

"Mijn ene droom is om profvoetballer te worden. Maar ik heb er nog één. Sinds vier jaar zit ik op de Bijbelstudieclub. Zo lang kom ik ook al in de kerk. Ik nodig mijn schoolvriendjes ook uit om te komen. In mijn hart voel ik dat ik het Woord van God moet vertellen aan mensen die niet in Jezus geloven. Dat is mijn andere droom: de Heere dienen in de kerk."

De moeder van Matteo is ook gelovig. Met zijn vader praat hij veel over Jezus. *"Eerst wilde hij daar niets van horen. Hij houdt heel veel van me, zei hij, en daarom ging hij toch een keer mee naar de kerk!"*

Niet alleen Matteo wordt bereikt met Gods Woord, maar ook zijn vriendjes en

familieleden.
Nogmaals dank dat de Zaaier dat mede
mogelijk gemaakt heeft!

Met vriendelijke groet,
Klaas Nanninga en Karina van Lieshout,
Bible League

Agenda

2 juli	spreekavond n.a.v. rapport en overgang
4 juli	spreekavond n.a.v. rapport en overgang
10 juli	afscheidsavond groep 8
12 juli	alle II om 12.30 vrij (ook groep 3)
12 juli	12.30 start zomervakantie
23 augustus	einde zomervakantie